

**Krig i Paradiset**, av Sakina Ntibanyitesha.  
Roman, 278 sidor. Danskt band.  
**Pappersbok:** Cirkapris i nätbokhandeln: 180:-  
ISBN 978-91-86293-27-7  
**E-bok:** Cirkapris 130:-. ISBN 978-91-86293-28-4  
**Utkommer:** 23 april 2015

## PRESSMEDDELANDE

MARS 2015

**Krig i Paradiset** är Sakina Ntibanyiteshas första roman. Det är en stark berättelse om tre unga afrikanska kvinnor. Boken tar avstamp i i krigets Afrika, men handlar mer om hur de lyckas anpassa sig till sina nya hemländer, hur de hanterar sina trauman från kriget och sin hemlängtan.

# En stark roman om tre unga kvinnor på flykt

KABIBI, IGALA OCH ANASTASIA möts i ett flyktingläger i Kongo-Kinshasa. De lyckas få flyktingstatus genom FN och komma till det paradiset de drömmer om. Men till deras sorg hamnar de i olika världsdelar.

Kabibi hamnar i en liten stad i norra Sverige – ett långt steg från den lilla byn i Burundi, där hon växte upp.

Hon försöker förstå de tystlåtna människorna i hennes nya hemland. Hon läser svenska på sfi, hon går på disco och får oväntat nya vänner i det homosexuella paret Chris och Jahn. Hon träffar svensken



Bo, som vill att hon ska laga korv och mos åt honom, och hon lär känna Ester från Uganda som vill hjälpa henne att hitta en rik gubbe att gifta sig med.

Vi får följa de tre tjejernas öden i sina nya hemländer, hur de plågas av sina ohyggliga minnen från kriget och sin hemlängtan.

Det paradiset de drömde om visade sig inte finnas. Även här pågår ett krig.

På Bokmässan i Göteborg 2014 mottog Sakina De Vyllder-stipendiet för Invandrarförfattare.



Sakina Ntibanyitesha föddes i Burundi runt 1975. Hon växte upp hos sin mormor men har stått på egna ben sedan hon var 12 år. Under hennes flykt undan krigets fasor utsattes hon för ständiga övergrepp, hon våldtogs, fängslades och torterades, men överlevde.

2003 fick Sakina flyktingstatus hos FN och hamnade så småningom i Luleå i Sverige. Hon utbildade sig till undersköterska och började samtidigt skriva om sitt liv.

Se mer på [www.sakina.nu](http://www.sakina.nu)



Sakina Ntibanyitesha debuterade 2012 som författare på svenska med två självbiografiska böcker, utgivna på Blue Publishing. Första boken »Ormbarn« handlar om hennes barndom i Burundi. I den andra delen »Farligare än djur«, skildrar hon sina upplevelser i kriget.

»En stark berättelse av en stark kvinna. Ingen kan läsa utan att beröras.«

*Karin Malmsten. Sveriges Radio*

»Jag hoppas att många läser hennes böcker. Då förstår man på riktigt vad krig gör med människor.«

*Malou von Sivers  
Malou efter tio, TV4, 27 mars 2014*